

Beste Jonge Socialisten,

Hierbij mijn sollicitatiebrief betreffende de vacature *algemeen bestuurslid* voor het jaar 2018-2019.

Het begon allemaal in februari 2017 toen ik voor school in mijn laatste jaar een stage moest doen van twee weken. Ik wilde deze stage combineren met mijn profielwerkstuk dat ging over 'waarom Nederland meer vluchtelingen moet opnemen'.

Ik wilde eerst vluchtelingenwerk gaan doen. Zo ging ik naar verschillende organisaties maar niemand had tijd om mij met vluchtelingenwerk te 'begeleiden'. Dus besloot ik om iets anders te kiezen als stage en het vluchtelingenwerk in mijn vrije tijd te doen.

Naarmate ik verder kwam in mijn werkstuk kwam ik erachter: als je in dit soort maatschappelijke dingen een verschil wil maken, dan moet je de politiek in.

Zo kwam ik uit bij de PvdA Amsterdam; ik kon direct terecht. In februari heb ik dus twee weken meegelopen met de PvdA Amsterdam. Deze weken hebben veel indruk op mij gemaakt en mij verder enthousiast gemaakt voor de politiek. Zodanig dat ik bij de PvdA wilde blijven en meer dingen wilde gaan ondernemen en inzetten voor de zaken die mij raken!

Aansluitend werd ik in contact gebracht met de broers Jamal en Mohamed Belkasmi. Wij hebben toen, met geweldige hulp van Ietke Schouten, een Rapworkshop georganiseerd in de Vogelbuurt in Noord voor kinderen. Het was een groot succes.

Ik vond zo een project fantastisch om te organiseren en wilde meer dingen blijven doen. Ik wilde actief blijven.

Toen werd ik gevraagd om in het Campagneteam van Marjolein Moorman te komen. Dat vond ik echt geweldig. Ik was vooral aanwezig bij vergaderingen en feestjes en de laatste weken heel erg veel posters geplakt en flyers uitgedeeld; campagne gevoerd.

Het was heel erg stimulerend om campagne te voeren en ben er ook trots op wat wij met z'n allen hebben neergezet.

Maar toch, ik vond dat ik niet genoeg had gedaan.

Dit kwam niet omdat ik het niet wilde doen maar ik opgeslokt werd in mijn laatste jaar op het VWO van het Geert Grote College Amsterdam en moest hier veel tijd in steken. Gelukkig is de middelbare school nu (deels) afgerond en heb besloten een tussenjaar te nemen om mij in dit jaar te richten op de dingen die ik echt leuk vind: de PvdA oftewel de JSA. De JSA zal komend jaar mijn grootste prioriteit zijn. In tegenstelling tot vorig jaar.

Ik weet, door gebrek aan ervaring, nog niet wat ik nou binnen het bestuur het leukst vind om te doen of het beste kan. Vandaar de keuze voor *algemeen bestuurslid*; vanuit deze positie kan ik verschillende dingen doen en te leren.

Desalniettemin denk ik dat de JSA veel aan mij kan hebben. Ik ben een jong, energiek persoon die een jaar lang zo veel mogelijk wil doen om het sociale gedachtegoed, onder de jongeren, in Amsterdam onder de aandacht te brengen.

Het lijkt mij fantastisch als dit ook daadwerkelijk kan. Ik heb er ontzettend veel zin in!

Vriendelijke groet, Kiet Versluys.