

Geachte leden van de Jonge Socialisten Amsterdam,

Ik zal mij eerst aan u voorstellen. Mijn naam is Merel Maurits, 21 jaar oud en student Europese Studies (Major Oost-Europa) aan de UvA. Mijn CV is niet het meest indrukwekkende CV dat u ooit zal hebben gezien. Ik ben echter nog maar 21 jaar oud, dus er wordt nog aan gewerkt. Ik heb nog geen ervaring in een bestuur (eens moet de eerste keer zijn), maar ik ben er wel van overtuigd dat ik het zou kunnen. Samenwerken zit al van kleins af aan in mij. Dat begon op de basisschool; ik was daar voorzitter van de leerlingenraad en nam ook deel in de kinderraad van Almere.

Afgelopen jaar ben ik actief geworden binnen de JS. Het begon allemaal op een zonnige barbecue in september en nu twee congressen, campagne voor de verkiezingen en een heleboel activiteiten verder; wil ik mij kandidaat stellen voor de functie bestuurslid scholing & politieke activiteiten.

Als bestuurslid scholing & politieke activiteiten zou ik nog meer discussieavonden willen organiseren. Dit kan aan de hand van algemene thema's, maar mij lijkt het nog leuker om in te spelen op de actualiteit. Wat nu een interessante discussie is, is het toestaan van hoofdoeken (of andere religieuze uitingen) bij de politie.

Ik voelde mij al snel thuis binnen de JS en in speciaal JS Amsterdam. Ik merkte echter al gauw dat er sprake is van een vaste kern aan deelnemers bij activiteiten. Hoe leuk deze kern ook is, zou ik mij ook willen inzetten om nog meer leden in Amsterdam te betrekken bij de activiteiten en ook daadwerkelijk actief te maken.

Ik ben zeer gemotiveerd en ik hoop middels deze brief u ook te hebben overtuigd. Mocht u nog vragen hebben hoor ik het graag.

Met rode groet,

Merel Maurits.