

Beste leden van de Jonge Socialisten Amsterdam,

Het komt nogal uit de lucht vallen, mijn sollicitatie voor het bestuur van JSA. Voor jullie, voor mij en voor mijn omgeving. Dan betreft het niet mijn ambitie om dit avontuur aan te gaan, maar wel de timing. Toch overwon de ambitie al vrij snel de zorgen, toen Caesar Bast mij vroeg of ik een sollicitatie in overweging wilde nemen. Na een goed gesprek met mijn vriendin Wieske wist ik dat ik het wilde proberen, waarna zij me met een lach op haar gezicht ermee confronteerde "dat ik het eigenlijk van binnen allang wist".

Hierover zal ik geen verder uitlatingen doen, omdat ik nog iets dieper van binnen heus wel weet dat zij me verbaal vaker de baas is dan andersom. Waar ik deze brief wel voor wil gebruiken is om de nodige informatie te verschaffen over mijn persoon. Ook wil ik uitweiden over mijn beeld van - en ideeën voor de vereniging van Jonge Socialisten Amsterdam.

Te beginnen met een kleine voorstelronde. Mijn naam is Tijn Croon, ik ben 21 jaar oud en woon sinds tweeëneenhalf jaar in Amsterdam. Wonen in Amsterdam was altijd al een droom van me, en door mijn studie politicologie aan de Universiteit van Amsterdam kreeg ik die kans. In tweeëneenhalf jaar tijd heb ik al snel het gevoel gekregen Amsterdammer te zijn. Dit kwam door het warme bad waar ik op de universiteit in terecht kwam, maar vooral door mijn twee jaar lange verblijf bij Studio/K. In die tijd heb ik mezelf op sociaal en werkgebied ontwikkeld tot de jongen die ik nu ben. Ik heb geleerd begrotingen te maken, deadlines te halen en clubfeesten met wel 1100 bezoekers te plannen en in goede banen te leiden. Ik heb zelfs de kans gekregen om de verkiezingsavond van de PvdA na de ongelukkig verlopen Provinciale Statenverkiezingen te mogen organiseren.

Na deze twee hectische twee jaren heb ik twee maanden geleden besloten het wat rustiger aan te doen en me te focussen op het afronden van mijn studie. Ik werk sinds kort als student-assistent Marketing & Communicatie aan de UvA en hou me daarnaast bezig met het organiseren van evenementen als hobby. Dat varieert van clubfeesten tot de aspiratie om een festival te geven voor het goede doel. Ik heb echter altijd de ambitie gehad om me bezig te houden met directere politieke aangelegenheden. Vandaar mijn interesse in de JSA. Ik correspondeer al enige tijd met Caesar over de vereniging en alle acties en evenementen die er worden georganiseerd. Helaas had ik het tot enkele tijd geleden te druk en besteedde ik elke vrije avond die ik had het liefst met mijn vriendin. Hoewel ik nog altijd niet enorm veel tijd heb wil ik me ontzettend graag inzetten voor de jongerentak van de partij die altijd mijn duidelijke voorkeur heeft gehad, de Partij van de Arbeid.

De liefde voor deze sociaaldemocratische partij begon eigenlijk pas echt in 2010. Hoewel ik toentertijd nog niet mocht stemmen, wist de toon van de campagne van Job Cohen me te raken. Sindsdien ben ik de partij gaan volgen en is de liefde nooit meer gestild. Zeker in tijden als deze, waarin de maatschappij in zwaar weer verkeert door moeilijke situaties en splijtende ontwikkelingen, moet Nederland sterk zijn. Iedereen moet zich welkom voelen en iedereen moet het idee hebben bij te kunnen dragen aan dit land. Ik heb sterk het idee dat de Partij van de Arbeid een sturende rol hierin kan vervullen en hoop dus met heel mijn

hart dat iedereen op 15 maart 2017 de juiste kant van de geschiedenis kiest. Ik wil daarbij helpen.

Als algemeen bestuurslid van de JSA zou ik daar een bijdrage aan kunnen leveren. Waar de JSA zich onderscheidt van de PvdA is de ludieke ondertoon van veel van de campagnes. Meteen schieten mij de rokjesdag en de overname van de gemeenteraadstribune in het achterhoofd. Ik denk dat dit de manier is om serieuze zaken op een luchtige manier aan de kaak te stellen, en daarmee de manier om jongeren in actie te laten komen. Het is zaak om Amsterdamse problematiek aan te kaarten op een andere manier dan de PvdA dat doet.

Een andere manier om jeugd kennis te laten nemen met het gedachtegoed van de sociaaldemocratie is het geven van evenementen. Ik denk dat het vorige bestuur de goede weg is ingeslagen door meer samen te werken met andere organisaties. Zelf ben ik voornemens om ook gemeenschappelijke evenementen te bewerkstelligen met jeugdtakken van andere Amsterdamse partijen. Dit niet alleen om de bezoekers middels debat over te halen van het linkse argument, maar juist om bruggen te slaan. Zo stond ik een week geleden recht tegenover een JOVD'er in een informeel debat, en hoewel het hard tegen hard was, waren we het wel over dingen eens. De drempel om naar een dergelijk evenement te gaan is ook een stuk kleiner omdat je als jongeling niet aan één kant van het spectrum hoeft te liëren, maar je interesse in politiek al genoeg is.

Verder lijkt het me interessant om meer met communicatie te doen. Zeker de invloed van Facebook kan nog vergroot worden, en dit is een goede manier om actie en campagne aan de man te brengen. Ook de site van JSA kan vaker geüpdatet worden, zodat potentiële leden meteen een goed beeld krijgen waar de JSA voor staat. Het lijkt me ook leuk om te proberen niet-Nederlanders zover te krijgen eens langs te komen. Dit lijkt me bevorderlijk voor nieuwe inzichten en verfrissende meningen. Mijn zus is actief bij *The Greens* in Engeland en met haar progressiviteit en natuurlijk ook met haar Nederlandse botheid laat ze die Britten wel eens met een mond vol tanden achter.

Ik hoop dat ik jullie met deze brief wat meer heb kunnen vertellen over mijn achtergrond, mijn visie en mijn ambities. Dit hoop ik nog te kunnen verduidelijken op het ALV. Als ik de kans krijg in het bestuur van de JSA zal ik mijn uiterste best doen om Amsterdam mooier en rooier te krijgen.

Vriendelijke groet,
Tijn Croon