

Beste leden van de Jonge Socialisten Amsterdam,

Het was een mooi jaar. Het afgelopen jaar heb ik samen met een bijzonder fijn achtkoppig bestuur een prachtig jaar meegemaakt vol interessante politiek cafés, gezellige borrels, mooie activiteiten en eigenzinnige acties. Het was een mooi jaar. Daarvoor bedank ik in het bijzonder Huub Ramler, Eva Kristel, Menno Fleret, Thomas de Groot, Sophia Denters, Vivianne van Rij en Jeremy Pasensi.

Een mooi jaar, maar het was zeker geen makkelijk jaar. Al in de eerste maanden werden we als bestuur geconfronteerd met een gewaardeerd lid van het bestuur dat ons verlaten moest vanwege persoonlijke omstandigheden. Dat soort gebeurtenissen zijn velen besturen niet vreemd, maar ik spreek graag mijn waardering uit voor de manier waarop we dat oplosten, als team.

Hoe mooi is het wel niet als je op elkaar kunt rekenen; als je elkaar kunt helpen en voor elkaar opkomt in goede tijden en in tijden waarin meer stress is. Als dat zo is, dan weet je als voorzitter dat jij je begeeft tussen een goed stel. Een goed stel, dat is ook de groep jonge, frisse mensen die zich aandient voor een nieuw jaar besturen van de mooiste het grootste JS-afdeling van het land.

Het jaar werd nog mooier door onze acties en mooie activiteiten. Denk daarbij aan de masterclasses, de mooie gasten die wij hebben mogen verwelkomen in het afgelopen jaar of het recent plaatsgevonden Mokums Iftar. Vooral dat laatste is iets waar we bij de JS niet in gepokt en gemazeld zijn, maar ook iets waar een hele wereld te winnen valt. Met diverse Amsterdamse jongerenorganisaties samenwerken. Jongerenorganisaties die jongeren bereiken waar wij het contact mee verloren zijn of nooit het contact mee gehad hebben. Die jongerenorganisaties actief benaderen, actief betrekken en mét die organisaties activiteiten organiseren: het is iets dat we in de afgelopen jaren weinig hebben gedaan, waar we in het afgelopen jaar mee begonnen zijn en – als het aan mij ligt - iets dat we het komende jaar doorzetten!

Datzelfde geldt voor de eigenzinnige acties in Amsterdam, en de gezelligheid in de afdeling. Het afgelopen jaar hebben we onze stempel in de Amsterdamse politiek proberen te drukken, door allerlei scherpe acties met een knipoog te organiseren. Denk aan ons protest op de publieke tribune in de Amsterdamse raadszaal voor diversiteit in het Amsterdamse basisscholenbeleid. Of denk aan onze voorjaarsactie voor betaalbare woningen in én tegen het rechtse Amsterdamse woonbeleid. In alle actiedrukke was er ook voldoende ruimte voor gezelligheid met de nieuw geïntroduceerde JSA Vrijmibo. Dit mag beter, dit mag meer en dit moeten we doorzetten.

Een mooi jaar gaat vaak gepaard naar de zoektocht naar nieuwe uitdagingen, als het jaar bijna ten einde komt. Zodoende kwam ik in mijn verkenning naar nieuwe uitdagingen terecht bij de Nationale Jeugdraad (NJR). Op 8 juni ben ik daar gekozen als nieuwe voorzitter, en dat neemt nieuwe uitdagingen en verantwoordelijkheden met zich mee waar ik erg naar uitkijk.

De uitdagingen worden groot, want ik kandideer mij tevens graag opnieuw als voorzitter van de Jonge Socialisten Amsterdam. Ik kandideer me om te zorgen dat de ingeslagen weg bij de wordt voortgezet: meer ludieke acties, betere samenwerking met

meer Amsterdamse jongerenorganisaties, en een afdeling waarin gezelligheid nog beter gecombineerd wordt met politieke verantwoordelijkheden. Dat zal ik op een evenwichtige en weloverwogen wijze doen, waarbij de twee functies op een nette manier gescheiden worden én geen van beide verenigingen ondergesneeuwd raakt. Er valt nog een hoop te bereiken in Amsterdam, en daaraan hoop ik aan het hoofd van de Jonge Socialisten Amsterdam bij te dragen.

Het wordt een mooie periode met grootse uitdagingen. Ik kijk daarnaar uit, en hoop dat jullie het vertrouwen in mij willen uitspreken.

Met vriendelijke groet,
Caesar Bast