

Geachte leden van de Jonge Socialisten Amsterdam,

Afgelopen jaar heb ik me met veel enthousiasme ingezet voor de Jonge Socialisten Amsterdam. Het was een bewogen jaar, waarin we veel beroering hebben veroorzaakt. In mijn brief van vorig jaar schreef ik dat we als doelstelling moesten hebben om een aantal maal de media te halen en dat is zeker gelukt. Vooral ook de politieke acties vond ik zeer geslaagd. Van kleine dingen, zoals het rapport dat D66-wethouder Simone Kukenheim had weggemoffeld aanbieden aan D66-congresgangers, tot de grote actie over betaalbaar wonen in Amsterdam, die ook de discussie binnen de PvdA over dat onderwerp heeft aangezwengeld. Een politieke jongerenorganisatie doet haar naam geen eer aan als daar niet geen aandacht aan besteed wordt, dus ik ben blij dat we dat een aantal malen hebben bereikt. Die trend zou ik volgend jaar graag doorzetten.

Als secretaris heb ik een breed scala aan taken waargeborgen. Een van de belangrijkste taken is de professionaliteit. Als secretaris heb je de ruimte om je tegen van alles aan te bemoeien, en daarom heb ik ook geprobeerd om op veel zaken constructieve kritiek te geven. We hebben daar goede stappen in gezet, maar dat kan natuurlijk altijd beter. Ook heb ik gehamerd op de openheid van bestuursleden onder elkaar. Dat is belangrijk om de sfeer onderling fijn te houden, zeker wanneer het een groot bestuur betreft. Dat wil ik ook volgend jaar blijven faciliteren in het nieuwe bestuur.

Na een jaar krijg je de smaak pas echt te pakken toch? Hopelijk krijg ik de kans om me nog een jaar als secretaris in te zetten voor deze prachtige afdeling van onze fantastische club.

Met rode groet,

Huub Ramler